

Jong in de stad

(opening winkelpand **HUP/HUB** en de nieuwe brug over de Leie)

dar en koningin, zwermend in een honingraat
van winkels, verleid door boeken, *skateboards*,

oud vinyl van hun vaders. na een kaartlegging
voor aura en chakra passen zij kleren en kleuren

schuiven ringen over elkaars tintelende vingers
nippen met één rietje van dronken liefde. straks

zoeken zij verkoeling in brugwind, in oude Leie-
armen de kabbelende kaarten voor een nieuw spel.

Steven Van de Putte, stadsdichter. Foto: Wim Malfait



