



Martin

(een tussensprint in mijn herinnering, 28.01.2021)

Altijd lees ik lichtheid. je trapt met soepele
tred het landschap. kerken en kruisen
velden vol vlas en oude linden halen
zuurstof uit doorbloede woorden, je

lacht. je ziet me met mijn krachten
woekeren, vraagt kleiner te rijden
hogere cadans, en danseuse mooi
woorden wiegen, spaar je spieren

voor de pointe. dan neem je een paar
meters in je blikveld, even demarreren
om dan opnieuw te vertragen, als het
ware een beetje poëtisch surplacen

bijna treiterig traag op je lettergrepen,
nog een laatste rijm als energiereep
en dan ram bam bam als een pijl
uit een boog, groene tussensprint

door het landschap, klanken als
klikpedalen in je woorden koers
je in haiku's voorjaarsklassiekers
van je dorpen, zing je van markten

en pleinen. zo zet ik mij in het wiel
van je woorden, de echo's van jouw
dichtersadem in mijn nek durf ik
nu de kop te doen, zes dorpen lang

in een wedstrijd zonder wedstrijd,
fotofinish na fotofinish,
straks zijn de bloemen voor jou.

Steven Van de Putte

Stadsdichter Deinze