

Kaartenboom

(Martinuspark)

bomen nog niet in het blad,
ontwaken krokussen uit hun
winterharde droom. steken
jonge snaken de Leie over
naar eerste liefde. Onder

nieuwe bruggen vinden ze
koelte voor hun warmste
weken. in oude Leiearmen
de kabbelende kaarten
van nieuwe lente.

Steven Van de Putte

Dit gedicht is geschreven voor de kaartenboom van K&T Sint Hubert, Petegem, 20 december 2020