

Het kan niet anders,

ik heb je nodig.

Je handen

zijn de mijne.

Je voeten lopen

waar ik niet kan

en mijn mond vraagt geen hulp,

maar te doen wat ik niet kan.

Verder ben jij jezelf,

zo mocht ik je kennen.

Het kan niet anders,

vele handen doen m'n werk.

Vele voeten lopen

voor mijn voeten.

Van iemand houden,

blijft m'n hart spreken.

Ook dat kan niet anders.

© Katelijn Vijncke