

DVC Het heilig hart

aan de overkant spreken zij
een andere taal. in hun ogen
het verhaal van water. te diep
om ergens aan te komen

vingers zoeken, handen voelen,
geven de warmte om te groeien.
fietsen en stoelen op wielen voeren
hen naar het veer dat hen overbrengt.
in hun landschap van gekende bomen,
het heilig hart, hun horizon, dichtbij

terug aan deze kant rusten zij
in hun veilige haven, de ogen vol
van oude Leie. in haar arm
de stilte van afgebroken twijgen

© Luc C. Martens