

Brug (Opening Buurtpunt 'Onder 't perron', Landegem)

(voor Mieke De Visscher, schilderes, fervente reiziger)

Eerst zwijgt zij nog, haar rugzak vol reizen, legt
zij haar oor aan het raam. Dendert Oostende al?

Zo wacht zij mij in, zoekt een vrij spoor
in mijn ogen, schuift letters tot het witte
gewicht van haar woorden, legt vingers
als wissels op de wonden van het dorp:

bloed als groot vlaswater naar te vroege zee.
Een sabel voor altijd in oevers gebeiteld.

Tussen kust en kanaal rijdt de rollercoaster
het landschap open. De ontsparing nabij
oververft zij de vallei in felle kleuren. Met
populieren als penselen plukt zij het geluk

uit wolkenvelden. Zal zij straks met de oogst
van haar ogen nieuwe bruggen bouwen?

© Steven Van de Putte