



In duurzaam Deinze (25.09.2020)

spelen kinderen hun speeltijd na.
 blazen zij bellen tot nieuwe bubbels
 en geven hun schoolblues het nakijken
 in luidkeelse kleuren van stoepkrijt.

snijden ervaren vingers uit druk-
 foliën en tochtband voor ramen
 glazen gezichten voor nabije zorg:
 maatwerk dat mensen weer optilt.

naaien moeders uit oude stoffen
 behoedzaam maskers met open
 monden, spinnen letters uit lippen,
 een bobijn van zwijgende babbels.

hier worden de seizoenen gewikt en gewogen
 op nieuwe markten, klimaat en hittegolven zijn
 er *talk of the town*. verwaterde sociale contacten

proeven er van vers geplukte geruchten.

in duurzaam Deinze denken wij niet langer
in anderhalve meters, onze wereld deint uit.
het bloed van onze zusters stroomt door onze aderen.
wij delen digitaal DNA met onze KeMoPoDi-kinderen.

in duurzaam Deinze bewegen zeven paar ellebogen
inwoners tot betere gevoelens voor elkaar.

© Steven Van de Putte, stadsdichter