

Fernand

(Naar aanleiding van het overlijden van Fernand Neerman, belleman van Deinze, 22 september 2019)

Nooit meer elf uur.
Nooit meer hakuna matata
ridder van de ronde tafel
met een glaasje witte porto
in het verdronken eiland.

Nooit meer beter
weten dan Da Vinci.
Niet de navel van
het middelpunt
maar midden de
mensen willen zijn.

Waarom toch die
lelijke ongeveerheid
van het leven?
Waarom toch van nacht?
Straal gedeeld door acht
maal vijftig komma twee
De cirkel was nog niet rond.

Wie doet nu je ronde?

Waarom verliet je
ons met stille trom?

Het dorp verliest zijn
energie, zijn merendeeltje.
De stad verliest zijn stem.

Beloof je ons te vechten
met de sterren om
je grote gelijk?

© Steven Van de Putte