

B & B

Tijdelijk zijn wij hier thuis
als boten in een droogdok
herstellen wij van onze dromen
door het raam omringt zij ons
met heupen die door de jaren
ronder zijn geworden.
Op het heetst van de dag blust
zij haar onwrikbare bruggen.
Wiegt zij ons woelwater stil.
Vaak zijn we te bang,
crashen we uit onbeholpen
tederheid. Zakken we door
de lattenbodem van ons
dun geluk. Maar vandaag
maken we schoon schip,
dagen de schepping uit,
dragen Scherre, al raakt
dat kant noch wal, spelen
'blauwe Emma'-meisjes,
kronkelen als filles d' eau,
kraken onder elkaars
kruisverhoor. "We never
loved this hard, this fast
before."

Copyright © 2019 Steven Van de Putte

